



GODVRUCHTIG AANDENKEN  
van Mevrouw

**CATHARINA DE WEZE**

weduwe van Mijnheer

**VITAL D'HAEYER**

geboren te Elst, den 15 Juni 1828 en godvruchtig  
overleden te Michelbeke, den 16 April 1921.

*Versterkt door de H.H.Sakramenten der steruenden*

De dood is beter dan een bitter leven, en de  
eeuwige rust beter dan eene bijblijvende ziekelijk-  
heid. Eccl. XXX.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**CATHARINA DE WEZE**

weduwe van Mijnheer

**VITAL D'HAEYER**

geboren te Elst, den 15 Juni 1828 en godvruchtig  
overleden te Michelbeke, den 16 April 1921.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden*

De ware wijsheid bestaat in de vrees des Heeren;  
het waar verstand in het afwijken van het kwaad.

De Heer had haar een rechtzinnig, eenvoudig en  
godvreezend hert geschonken; ook is zij in vrede  
met God en de menschen gestorven. Tob.

De zoetste vertroosting die men in het graf mee-  
neemt is de getuigenis van een gerust geweten;  
daarom gelukkig zijn deze, die altijd de uur hunner  
dood indachtig zijn en er zich dagelijks toe berei-  
den.

Mijne lieve Kinderen, hebt dank voor al hetgeen  
gij voor mij gedaan hebt, blijft malkander bemin-  
nen, weest getrouw aan uwen godsdienst, dan  
zullen wij 't geluk hebben malkander weer te zien  
in het eeuwig vaderland.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.  
(300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.  
(300 d. afl.)

R. . . I. . . P..

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove.