



BIDT VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer Remi D'HAEYER

Echtgenoot van Mevrouw Marguerite HOTON

weduwe naar in eerste huwelijk van

Mevrouw Pharaïlde VANDERSCHUEREN

en in tweede huwelijk van

Mevrouw Maria VANDERSCHUEREN

*geboren te Michelbeke. den 9 October 1863 en
aldaar overleden den 8 October 1914, voorzien
van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Zijne goedheid maakte hem vele vrienden, en zijne edele gevoelens wonnen hem eenieders welgevallen.

Hij was een wijze raadsman, zorgvuldig voor zijn huisgezin : hij heeft zijn brood niet in ledigheid geëten.

Beminde echtgenoot en kinderen, ik sterf, mijn ballingschap is ten einde ; vergeet mij nooit, volgt mijne voorbeelden na : ik sterf, doch troost u : ik zal u in den hemel beminnen zooals ik u op aarde beminde ; wij zullen elkander weldra wederzien.

(S. Theodosius)

Heer, gij hadt hem ons gegeven tot ons geluk ; heden roept Gij hem weder tot U. Wij staan hem af aan uw goddelijk welbehagen alhoewel met diepe droefheid.