

† BID VOOR DE ZIEL van
Mevrouw

MARGRIET EVERAERT

echtgenote van Mr JULIEN VAN HECKE
geboren te Oosteeklo, de 26 Juni 1921 en god-
vruchtig overleden te Gent, de 21 September 1955,
voorzien van de H. H. Sakramenten.

De dood van een jonge moeder is altijd een
zeer droeve gebeurtenis, die niet alleen het
heengaan van een menselijk wezen betekent,
maar ook een geweldige nasleep van ellenden
medebrengt : het alleen vallen van de echtge-
noot, die de liefde van zijn levensgezellin moet
derven, het achterlaten van jeugdige wezen,
die de warme liefde van een tedere moeder
moeten ontberen. Doch daar de wijze wil van
God het zo schikt, kan elke kristen mens met
den heiligen man zeggen : God heeft ze ons
gegeven, God heeft ze ons ontnomen ; zijn H.
Wil zij gebenedijd !

Vergeet mijn zuchten niet ; denkt aan mijn
lijden en aan mijn zorg jegens u ; verplicht u
voor de rust mijner ziel te bidden.

(H. Jo. Chryst.)

Beminde Echtgenoot, voor u is het een grote
beproeving ; doch heb moed. Ik dank u voor
uw toewijding en zorg. Lieve Kinderen, blijft
uw moeder gedenken, groeit op in deugd en
eerlijkheid en weest de roem en de troost van
uw goede vader.

Beminde Ouders en Familie, ik dank u voor
uw genegenheid en bezorgdheid voor mij. Laat
ons voor elkaar bidden.

.....
dr. A. Reychler, dorp, 15 a, Oosteeklo