



Kom, bruid van Christus, ontvang de kroon des levens, welke de Heer U bereidde voor de eeuwigheid.  
Kerk officie.



**BID VOOR DE ZIEL**

DER ZEER EERWAARDE

**MOEDER MARIA-VINCENTIA**

in de wereld

(Juffrouw MARIA-LUDOVICA GAUBLOMME.)



Geboren te Ste-Maria-Audenhove den 24 November 1834.  
In 't Klooster getreden den . . . . . 13 Juli 1853.  
Gekleed den . . . . . 29 November 1853.  
Geprofest den . . . . . 29 December 1855.  
Sedert 21 September 1883 algemeene Overste der Zusters  
van O. L. Vrouw der VII Weeen te Ste-Maria-Audenhove.  
Goeyvruchtig overleden den . . . . . 11 September 1919.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Moeder VINCENTIA was voor hare onderhoorigen eene wijze Bestuurster : door hare moederlijke bezorgheid won zij het vertrouwen van al hare geestelijken dochters. Binst hare lange levensbaan, stichtte zij veel goed op alle gebied : het onderwijs vooral bracht zij tot hoogen bloei, zoo te Klein-Sinay, waar laat aandenken in zegen blijft, als hier in 't Moederhuis, waar de kloosterscholen door de bevoegde overheid, naar waarde en verdiensten hoog geschat worden.

Het bijzonder kenmerk van de eerbare Moeder was hare eenvoudigheid, gepaard met diepe ootmoedigheid. Armen en noodlijdenden, kwamen nooit te vergeefs hare hulp afsmeeken, vooral binst den schriklijken oorlog was zij eene ware voorzienigheid voor de ongelukkigen.

Lieve Medezusters, gij weet hoe ik onder U geleefd heb, onderhoudt stipt den heiligen Regel, sticht elkander door strenge kloostertucht, weest standvastig uwe heilige beloften getrouw en stelt altijd al uw betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid en op Onze Lieve Vrouw der VII Weeen, gij weet dat ik hierin altijd mijn troost en steun vond.

(Woorden der overledene.)

Tot wederziens in den Hemel.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. a.

Maria in droefheid, Moeder van alle Christenen,  
bid voor ons. (300 d. afl.)

R. I. P.

NEDERBRAKEL JOS. PADYS-GALLE, NEERSTRAAT.