

De dood is de weg tot het leven.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

**JULIA - MARIA GILLIS,**

dochter van

**Victor en Maria-Celina De Backer,**

*geboren te Baelegem, den 13 Augusti 1905 en  
er goet vruchtig overleden, den 13 Mei 1923,  
na eene langdurige ziekte,  
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.*

Wij hebben altijd opgemerkt dat zij, die O. H. Jesus-Christus het dierbaarst geweest zijn, veel meer arbeid en kwellingen hebben doorstaan dan anderen. Ziet slechts wat de allerzaligste Maagd en de groote Apostelen geleden hebben. H. Ther.

Nu aanschouw ik wat ik zoo vurig heb verlangd, nu bezit ik wat ik hoopte te verkrijgen, nu ben ik vereenigd met Hem dien ik van ganscher harte op aarde beminde. H. Agnes.

Zegent den Heer met mij, daar Hij niet gewacht heeft tot den avond om eene arme bloem te plukken, die, ondanks al uw zorgen, van Hem verwijderd, slechts kon verlensen en verdorren.

Mijne lieve Moeder, Broeder en Zusters, hebt dank voor uw goede zorgen. Bidt veel voor mij, dan zend ik u van uit den Hemel den steun dien gij zoo noodig hebt.

Mijn Jesus, barmhartigheid. 300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 dag. afl.

R. I. P.

---

Baelegem, druk. R. Van Grembergen.