



Heer, mijn God, wees nu en in der eeuwigheid gezegend, want volgens uwen wil is het geschied, en wat Gij doet, is wel gedaan.

Nav. Ch. III-50



ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

ESTELLA GOVAERT

echtgenoot van Mijnheer

ERNEST VAN RONSSE

geboren te Oombergen den 10 Februari 1901

en godvruchtig overleden te Michelbeke

den 25 Februari 1931

versterkt door de H. H. sacramenten der stervenden
Zij was lid van 't genootschap van den Zoeten Naam
en der vereeniging van den wekelijkschen kruisweg

Estella was de sterke vrouw van 't heilig schrift, in trouw en hoop sloeg haar hart voor elk van warme liefde. Zij bleef die bewonderenswaardige vrouw, de opofferende, zorgvolle moeder., sterk in het geloof, teeder voor haar huisgenooten, kalm en voorzichtig, zoo minzaam voor al dezen die tot haar naderden. Zij was een voorbeeld van diepe onuitputbare goedheid.

Het leven, o Heer, wordt niet ontroofd aan degenen die U getouw blijven, maar herschapen, en bij het verlaten dezer aardsche woning staat hun de eeuwige woning in den Hemel bereid. Pref. der H. Mis der overl.

Man lief! uwe tranen vloeien en uw minnend vaderhart wordt daar naamloos mēe gefolterd; maar verdrijf uw bange smart: richt uwe treurige blikken naar den Hemel hierboven, want vandaar zal er hulp en troost komen, Echtgenoot van uit den Hemel waak ik op ons duurzaam kroost.

Maria in droefheid. Moeder aller christenen bid voor ons.

300 dagen afl.

Dat zij in vrede ruste. Amen.