



ZALIG AANDENKEN

VAN

EMMA-MARIA LEURS

weduwe van

GUSTAAF-FRANS COPPENS

echtgenoot van

BERNARD CRUYPELINCK

O wreede dood, gij hebt de banden onzer teederste vriendschap verbroken; Het is de wil des Heeren, zijn ri. Naam zij gezegend.



ZALIG AANDENKEN

VAN

EMMA-MARIA LEURS

weduwe van

GUSTAAF-FRANS COPPENS

echtgenoot van

BERNARD CRUYPELINGK

geboren te Elst den 28 October 1872 en aldaar  
godvruchtig overleden den 10 October 1918

lid van 't broederschap van het H. Hart

— — — — —  
Wij moeten ons in alle ootmoedigheid onderwerpen aan de schikkingen van den Heer, hoe zwaar zij ook vallen, want Hij is oneindig wijs. (H. Bas.) God mengt het geluk dezer aarde met bitterheden omdat wij een bestendiger geluk zouden betrachten  
ri. Ephrem.

Lieve Echtgenoot en Kinderen, ik sterf alhoewel ik ten zeerste begeerde nog te leven en te werken voor uw geluk, doch de Heer heeft het anders gewild, zijn heilige Naam zij gebenedijd.

Duurbare Echtgenoot, waak dus voort over onze kinderen, blijf ze steeds beminnen en opbrengen in de vrees des Heeren. En gij, beminde Kinderen vreest God, leeft zuiver en onbevlekt, verblijdt het hart van uwen Vader door uwe liefde, eerbied, gehoorzaamheid en behulpzaamheid.

Vaartwel dus, gij allen die mij duurzaam zijt, weent niet over mijn afsterven, doch toont mij uwe liefde met veel voor mij te bidden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren & 7 quadr.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wymeersch