



O God, breng algauw den vrede, en stel een einde aan 't zielelijden der menschheid.



BID VOOR DE ZIEL DER

Gebroeders Machtelinckx,

*zonen van wijlen Lodewijk en Maria Maudens,
geboren te Geeraardsbergen :*

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| ACHIEL, | ALFONS, | RICHARD, |
| <i>op 1 Meert 1890</i> | <i>op 27 April 1892</i> | <i>op 22 Juni 1898</i> |
| <i>gestorven in Labry</i> | <i>gestorven te Erannes (Elzas)</i> | |
| <i>op 29 Meert 1917</i> | <i>op 15 Februari 1917</i> | |



Waarom werd de draad van ons leven zoo spoedig afgesneden? Waarom moesten we vallen op 't eereveld van den arbeid in zulke droeve omstandigheden? Is de jongelingschap dan toch uitgekozen in deze benarde tijden voortdurend te worden weggenomen?... O God! bescherm de verlatenen... ze stellen al hun betrouwen in Uw genade.

Als bannelingen, die zich vastklampen aan den zuil der Hoop, dachten we altijd aan 't ouderlijk huis, en op onzen lijdensweg sleepten we die hoop met ons mede... Helaas! nimmer zullen we 't aardsch geluk genieten, en u, moeder, die door 't noodlot drie uwer kinderen werd ontnomen, zullen we nooit wederzien. Geliefde zusters en broeders, bemint elkander en steunt moeder al de dagen haars levens. Vaartwel! we zullen elkaar wedervinden in het Hemelsch Vaderland.

R. I. P.