



O God, breng algauw den vrede, en stel een einde  
aan 't zielelijden der menschheid.



BID VOOR DE ZIEL DER

## Gebroeders Machtelinckx,

*zonen van wijlen Lodewijk en Maria Maudens,  
geboren te Geeraardsbergen :*

<b>ACHIEL,</b>	<b>ALFONS,</b>	<b>RICHARD,</b>
<i>op 1 Meert 1890</i>	<i>op 27 April 1892</i>	<i>op 22 Juni 1898</i>
<i>gestorven in Labry</i>	<i>gestorven te Erinnes (Élzas)</i>	
<i>op 29 Meert 1917</i>	<i>op 15 Februari 1917</i>	



Waarom werd de draad van ons leven zoo spoedig  
afgesneden? Waarom moesten we vallen op 't eereveld  
van den arbeid in zulke droeve omstandigheden? Is de  
jongelingschap dan toch uitgekozen in deze benarde  
tijden voortdurend te worden weggenomen?... O God!  
bescherm de verlatenen... ze stellen al hun betrouwen  
in Uw genade.

Als bannelingen, die zich vastklampen aan den zuil  
der Hoop, dachten we altijd aan 't ouderlijk huis, en  
op onzen lijdensweg sleepten we die hoop met ons  
mede... Helaas! nimmer zullen we 't aardsch geluk  
genieten, en u, moeder, die door 't noodlot drie uwer  
kinderen werd ontnomen, zullen we nooit wederzien.  
Geliefde zusters en broeders, bemint elkander en steunt  
moeder al de dagen haars levens. Vaartwel! we zullen  
elkaar wedervinden in het Hemelsch Vaderland.

**R.            I.            P.**