

Waakt en bidt, want op het uur dat het niemand vermoedt, op een onbewaakt ogenblik komt de Mensenzoon.

† Bid voor de Ziel van Mevrouw

ADRIENNE MEERSSCHAERT

echtgenote van Mijnheer JULIEN VANDEN ABEELE.

geboren te Ronse de 26 November 1919 en er
schielijk overleden de 27 November 1950,
bediend van het H. OlieseI.

Heer, nu ondervinden we ook hoe moeillijk het soms kan zijn in alle rechtzinnigheid het « Onze Vader » goed te bidden. Maar we weten dat Gij onnaspeurlijke wegen uitkiest en met alles Uw bedoeling hebt. Gij geeft ook kracht naar het kruis, daarom buigen wij eerbiedig het hoofd en zeggen : « Uw H. Wil geschiede ».

We staan verslagen over deze harde beproeving door het zo overwachte overlijden van deze jeugdige en plichtgetrouwe echtgenote. Met groot verlangen, met gebeden en verzuchtingen had zij uitgezien naar de dag waarop zij als gelukkige moeder, haar kindeke aan haar hart zou drukken en zie plots werd zij door God opgeroepen naar een beter leven.

Haar man, haar bejaarde ouders, geheel haar familie treurt om het verlies van deze goede vrouw, deze toegewijde dochter en beminde zuster.

Zwaar is de slag. Maar die achterblijven zijn mensen met een echt geloof en daarom morren zij niet of klagen God niet aan. Met reden zijn zij vol vertrouwen dat God deze jonge moeder reeds in genade heeft opgenomen en beloond voor haar onberispelijk leven.

Dierbare echtgenoot, ik dank U om alles wat gij voor mij zijt geweest en voor mij hebt gedaan. Ik zal voor U bidden bij de Heer.

Beste vader en goede moeder, beminde familie, ik dank u ook voor al uw zorgen en de vele offers die gij voor mij hebt gebracht. in de hemel zal ik voor u ten beste spreken bij God. Vaartwel en tot weerziens.

Bidt de vier akten.

De familie van de betreurde overledene dank U voor uw gebeden en welwillende deelneming.