





AANDENKEN AAN DE HEER  
Gerard Benoit HAELTERMAN

**echtgenoot van mevrouw  
Clara NACHTERGAELE**

Bestuurslid van de boogschuttersvereniging  
„De Ware Vrienden”

Geboren te Huyse op 25 februari 1918  
en te Gent overleden op 2 april 1994  
voorzien van de Sacramenten

---

Hetgeen reeds geruime tijd te vrezen was is nu gebeurd, niettegenstaande de beste zorgen heeft een ongeneeslijke ziekte zijn levenskrachten ondermijnd.

God legde daarmee een zwaar kruis op zijn schouders want hij had het leven lief.

Gerard was een mens in hart en ziel, samen met zijn echtgenote doorvaarde hij alle water, hij was een bezorgde vader, maar vooral een fiere grootvader.

Mijn beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw liefde en steun in mijn dagen van ziek zijn.

Wees een steun voor elkaar.

---

DE FAMILIE dankt U van harte voor de blijken van deelneming en genegenheid hun betuigd.