



Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Victorine RIMBAUT

weduwe van wijlen den Heer

MARCELIEN SCHAUVLIEGE,

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

geboren te Roosebeke, den 2 Juli 1865 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Sottegem, den 16 April 1930. versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Zij was eene omzichtige vrouw, bekleed met ootmoedigheid, kloekmoedigheid en eerbaarheid. Zij droeg eene uitmuntende zorg voor haar huisgezin en bestierde het godsdienstiglijk. Zij vond haar geluk in het kwijten harer plichten als huisvrouw en moeder: hare kinderen waren het voorwerp harer teederste zorgen, zij verwijderde ze van het kwaad en plantte de deugd in hunne herten.

Hoe gelukkig is men in de uur der dood, de plicht gesteld te hebben boven het vermaak, de eeuwigheid boven den tijd, Jezus-Christus voor de wereld.

Heer, ik heb groote pijn geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen uit liefde tot U,
II, Mach. VI. 30

Lieve Kinderen, hebt dank voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen. Bemint elkander, onderhoud de wetten des Heeren, daarin alleen zult gij op uw sterfbed rust en vrede vinden. Blijft mij indachtig in uwe gebeden, vooral gij die uw leven den Heer hebt toegewijd.

Mijn Jezus, vergiffenis en barmhertigheid door de verdiensten van uwe heilige wonden. 300 dag, afl.

R. I. P.