



Ter Zalige Gedachtenis van

Vrouw Pierre BUYSE

Geboren Maria SERLIPPENS

geboren te Nederbrakel, op 24 Sept. 1890
en te Brussel overleden op 31 Oogst 1945,
na eene korte en pijnlijke ziekte, voorzien
van de HH. Sakramenten.

De vreugde onzer harten is weggenomen
en in droefheid veranderd; de kroon van
ons hoofd is afgevallen.

Zij was eene eenvoudige, rechtschapen,
minzame en rechtveerdige vrouw: daarom
telde zij zoovele vrienden. Voorbeeldig
was zij in 't vervullen harer christelijke
plichten.

Bidt voor haar, daardoor wordt gij ge-
troost en voldoet gij aan de dankbaarheid
en de liefde.

Troost U, lieve echtgenoot, kindèren,
kleinkinderen, broeders, zusters en bloed-
verwanten, ik verlaat een wereld van smert,
voor het rijk van vrede: daar zullen wij
eens in den Heer vereenigen.

R. I. P.

Druk. Gebr. Bogaerts. And. Tel. 21 06 08.