



Gelukkig hij die in de zoo moeilijke kunst zielen te be-
sturen, het geheim gevonden heeft achting te winnen en
harten te veroveren. H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN EERWAARDEN HEER

Alfred-Désiré-Marie STEYAERT

geboren te Eecloo den 24 Mei 1864, priester gewijd te Gent
den 22 September 1888; achtereenvolgens leeraar in St-
Lievensgeslacht te Gent, onderpastoor van St-Martinus te
Ronsse, pastoor te St-Goorix-Audenhove en sedert den
30 Juli 1919 Bestuurder der Godshuizen van St-Amands-
berg, waar hij zacht in den Heer ontsiep den 11 October 1919
voorzien van de H. H. Sakramenten.

Hij was een voorbeeldige priester, ieverachtig, zacht-
moedig, openhartig en nederig. Altijd ten dienste van
eenieder konde hij niemand krenken en tolde niets dan
vrienden. Tob. C. 1.

Teorgeliefde Familie, heeft God mij vroeger tot zich
geroepen dan wij dachten; dat niettemin zijn H. Wilt
geschiede en gezegend zij! Aan U, geloovigen certijds aan
mijne zorg toevertrouwd, vraag ik standvastig te blijven
in den dienst des Heeren!

Bemide Zusters van het Hospitje! ik was zoo gelukkig
in uw midden! Ik verlangde mij nog menige jaren aan U,
aan de ouderlingen en zieken, aan uwe kinderen toe te
wijden! Ik verlangde bij u te zijn de trooster der be-
drukten, de vader der weezen en de steun der armen; de
Heer heeft er anders over beschikt.. In den Hemel zal ik
voor u bidden!

Lieve Bloodverwanten en Vrienden, wilt mij allen
indachtig zijn aan het Altaar des Heeren en in uwe ge-
beden. H. Aug.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer
beminne. 300 d. aff.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht. 300 d. aff.

R.

L.

P.