

Wees altijd bereid om te sterven, en leef zoo dat
de dood U niet onbereid vinde.



BID VOOR DE ZIEL

van

VICTOR TEIRLINCK

geboren te Segelsem den 8 Januari 1855
en na eene kortstondige ziekte in den Heer ontsapen
te Nederbrakel, den 12 Februari 1906
versterkt door de heilige rechten.

Al is zijne dood haastig geweest, toch heeft zij
hem niet onbereid gevonden; Hij vreesde God,
verwijderde zich van het kwaad, wandelde in de
eenvoudigheid des hartes. Zoo mocht in hem ver-
trouwen op den Heer van den Heer: Die den
Heer vreest, zal gelukkig zijn in zijn uiterste en God
zal hem zegenen op den dag zijner dood.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de
oogen van God; zij stelt een einde aan de ellende
doet den zegenpraal genieten in den Hemel en
is het begin der volmaakte ruste.

Maria was mijne hoop binst mijn leven en mijn
troost in de uur mijner dood. H. Alph.

Beminde Zusters, gelukkig leefden wij te zamen
in liefde en vrede; U verlaten valt mij hard, doch
troost U in de hoop dat wij elkander zullen weder-
zien om nooit meer te scheiden. Bloedverwanten
en vrienden weest gij ook mij indachtig in uwe
gebeden.

Mijn Jezus barmhartighe d (100 d. a.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U (300 d. a.)

Drukk. We O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel