



Het leven op aarde is eene schaduw, kort en wisselvallig; gebruikt het dus wel en leef voor den hemel.

† Bid voor de Ziel van †  
**KAMIEL TSIORBEL**

Echtgenoot van Zenaïde VAN TWEMBEKE

geboren te Roozebeke, op 17 Juli 1893 en aldaar godvruchtig overleden op 23 Maart 1939, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van 't Genootschap van O.L.Vr. van Roozebeke en van het Apostolaat des Gebeds.

Groot Oorlogsinvalied.

Rustend-Veldwachter der gemeente Roozebeke.

Officier in de Orde van Leopod II

Vereerd met het Oorlogskruis met palm, de Medalie van den IJzer, de Herinneringsmedalie, de Overwinningsmedalie en het Vuurkruis.



Bij dit overlijden is wederom een man, in de volle kracht des levens, de eindelooze reeks der oorlogsslachtoffers gaan vervoegen.

Alhoewel niet onverwacht, is het afsterven van dezen liefdevollen echtgenoot, duurbaeren vader, trouwen broeder en openhartigen vriend, een pijnlijk verlies.

Een drijvoudig toonbeeld heeft Kamiel ons achtergelaten: een toonbeeld van geduld in het lijden; een toonbeeld van onderworpenheid aan Gods raadsbesluiten en een toonbeeld van opgeruimdheid van karakter, spijs de onverbiddelijke kwaal, die zijn sterk gestel ondermijnde.

Geliefde echtgenoot troost u om mijn heengaan; de Heer heeft mij reeds beloond en hier wacht ik op U. Dank om uwe liefdevolle zorgen en nooit uitgeputte toewijding.

Duurbare Vader, lieve Kinderen, bloedverwanten, blijft mij gedenken in uwe gebeden.

Mijn talrijke vrienden en beste oud-strijdmakkers, ik verwacht u allen waar geen dood ons nog scheiden zal en waar wij de ware zegepraal in blijvende vrede zullen vieren H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

O.L.Vr. van Roozebeke, bid voor ons

---

Drukk. Magerman, Strepen-Zottegem.