

God gaf het ons!... God nam het ons!...  
Gods name zij gezegend.  
't Was wel bij ons... 't ging weg van ons,  
't Was beter in den Hemel!...



**ZOET AANDENKEN**

van

**Myriam-Irma-Renée**

**VAN AUDENHAEGE**

dochtertje van Mijnheer **Germain** en  
Mevrouw **Jeanne Volckaert**

geboren te Zottegem, den 24 September 1942  
aan de liefde zijner ouders ontrukt,  
den 17 Januari 1943.

---

O Jesu', 't zielken dat  
Gij ons geschonken hadt  
Als echtelijken zegen,  
Hoe is 't uit onzen schoot  
Zoo schielijk, door de dood,  
Gerukt en weggedregen?  
Het licht is ons geroofd,  
Het leven uitgedoofd,  
En 't huisgezin geschonden  
En schettert nimmermeer  
Vol vreugde lijk weleer;  
Het zwijgt ten allen stonden!  
De dood en kent geen leed,  
Zij zeizent immer wreed  
En zonder mededoogen,  
Geen troost en wete ik, geen,  
Gij, Jesu, zult alleen,  
Gij kunt onze tranen drogen!

---

Uitg. Wwe Van der Bracht, Michelbeke.