

Kom, bruid van Christus, ontvang de kroon, die de  
Heer u voorbereid heeft. (Officie der Maagden)



## BID VOOR DE ZIEL

van Eerwaarde

### Zuster MARIE-EDWINE

in de wereld

Juffrouw Marie VAN CROMBRUGGE

geboren te Striipen	de 7 novemb. 1886
in 't klooster getreden der Zusters van	
't H. Hart van Maria te Nederbrakel	de 6 mei 1912
Ingekleed	de 7 septemb. 1912
Geprofest	de 9 septemb. 1913
Godvr. overleden te Nederbrakel	de 20 decemb. 1959
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.	



Wat gij voor de kleinsten der mijnen gedaan hebt,  
deedt gij voor Mij. (Matth. XXV, 40)

Tot haar zeventigste jaar stond Zuster Edwine in dienst van het onderwijs. Aan de christelijke opvoeding van de kleintjes schonk ze gans haar hart en om haar toewijding en blijde dienstvaardigheid werd ze door iedereen bemind. Op 't laatste van haar leven, werd ze door O. L. H. beproefd met een ongeneesbare kwaal. Haar lijden droeg ze op met vreugde en liefde, volledig onderworpen aan de schikkingen van de Goddelijke Voorzienigheid. Kalm en gelaten bracht ze het offer van haar schoon leven.

Geliefde Oversten en Medezusters, hebt dank voor zovele bliken van goedheid en voor de liefderijke zorgen waarmede gij mij hebt omringd.

Dierbare familieleden, ik dank u voor uw oprechte genegenheid. In de hemel blijf ik u allen gedenken bij de Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl)

.....  
Nederbrakel Druk, We O Surdiaccurt