



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Richard VAN ELSUWEGE**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA-SIDONIE FOUCHART**

In zijn leven hadden wij hem lief, nu hij dood is  
zullen wij hem niet vergeten.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Richard VAN ELSUWEGE**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA-SIDONIE FOUCHART**

geboren te Erwetegem, den 12 Juli 1870  
en aldaar godvruchtig overleden den 26 April 1930.

*versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.*

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus-Xav  
en van de Confrerie der H. Barbara.



Ik heb groote smarten in mijn lichaam geleden  
maar ik heb ze verduldig verdragen overtuigd zijnde  
dat het lijden van den tegenwoordigen tijd niet kan  
vergeleken worden bij de eerlijkheid die ons  
aandeel zal zijn in den hemel.

Gedurende gansch zijn leven heeft hij den weg  
der onschuld bewandeld en zijne voeten stonden  
onwankelbaar op het pad der deugd, Hij sprak  
geen ijdele taal en zijn hart volgde den weg der  
zachtmoedigen.

Gedurende zijn leven heeft hij als goede vader  
aan zijn talrijke kinderen, stichter de voorbeelden  
gegeven, ze onderwezen in de deugd en vrees des  
Heeren.

Mijn duurzame echtgenote en kinderen, God  
Heb mij tot zich, ik ben ontrukkt aan uwe oogen  
maar niet aan de liefde uwer harten, ik bewaar de  
zoete gedachten uwer verkleefdheid, vaarwel mijne  
geliefde en vergeet mij niet in uwe gebeden.

R. I. P.

---

Uitg. Florent Rouckhout - Erwetegem