

Waakt en bidt, want gij weet niet op welk uur de
Heer zal komen. Matt. (XV, 42.)



TOT VROOM AANDENKEN VAN ZALIGER
DE HEER

Kamiel VAN HAEZEEVELDE

wedúwnaar van Mevrouw

Marie-Louise PELLECOM,

geboren te Rozebeke op 16 september 1906, godvruchtig
overleden te Antwerpen op 4 juni 1961, gesterkt
door de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Voor Uw gelovigen, o Heer, wordt het leven door
de dood niet weggenomen doch gewijzigd, en wan-
neer het huis van dit aards verblijf ineenstort
wordt hun een eeuwige woonstede geschonken.

(Pref. der overledenen)

Vader, de taak die Gij mij hebt opgelegd is afge-
daan en nu kom ik tot U. Gedenk al het goed dat
ik in Uw dienst verricht heb. Jois 17.2

Teergeliefde familieleden, vrienden en kennissen
ik zal U beminnen in de hemel zoals ik U op
aarde beminde; toont gij ook mij uw liefde met
voor mij te bidden. (H. Joan. Berchm.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d aflat)

De familie dankt.

C. De Prins N. V., begraf. Brialmontlei, 9, Antwerpen