



Tot zalig aandenken van

Mijnheer Oscar VAN LIERDE

geboren te Michelbeke, den 3 Maart 1919, en godvruchtig in den Heer ontslapen te Ukkel, den 21 Juli 1942, bediend der HH. Sacramenten der H. kerk

De vrees des Heeren geleidde hem vanaf zijn kindsheid. Hij wandelde in de rechtzinnigheid des herten: geen onrecht weefde voor zijn oogen, hij beminde Gods wet. Ps. 100-118

Hij was vreedzaam en godvruchtig, vervulde steeds zijn plichten en bleef aan den godsdienst getrouw. Eccl.

Gij hebt ons, o Heer, in deze beproeving het hert diep gewond! Maar dit troost ons: wij weten Gij die ons slaat, onze Vader en de God van alle vertroosting zijt. H. Aug.

Lieve ouders, broeder en zusters, sterf ik voor de wereld, mijne liefde voor u zal nooit sterven: ik zal u beminnen en beschermen in den hemel gelijk ik u op aarde bemind heb. Matigd dan uwe droefheid, want onze scheiding zal niet langdurig zijn eens zullen wij elkander in de hemel wederzien en dan zal uw hart zich verheugen en uwe blijdschap zal u niemand ontnemen en intusschen vergeet mij ook niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

De familie Van Lierde

De familie De Temmerman

BEDANKEN.

Ukkel. Drukk. E. De Beys. T 44 48 64