

BID VOOR DE ZIEL

van

RENÉ-CAROLUS-LUDOVICUS VAN LIERDE

zoon van wijlen

CAMIEL en van ROSALIE SCHOCKAERT

geboren te Nederbrakel den 21 November 1911
en er godvruchtig overleden den 8 September 1932.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van den wekelijkschen Kruisweg, van de, Xaverianen, en ieveraar van den Bond van 't H. Hart.



Op den feestdag van O. L. Vrouw Geboorte heeft hij zijn schoone ziel aan den Heer gegeven, en zoo werd die schoone dag zijn geboortedag voor het eeuwige leven.

Want als echt Maria-Kind, als Kind van den Hemel heeft hij geleefd: deugdzaam en godvruchtig, onderdanig en gedienschtig jegens zijn dierbare moeder die van hem getuigt dat hij haar nooit een stuur woord heeft toegesproken.

Vurig minde hij het H. Hart en in den Bond was hij een echte ieveraar die door zijn stichtend voorbeeld en zijn blijgezind woord er steeds op uit was nieuwe leden te winnen. Zoo was hij een lieveling van Jezus die hem dan ook deelachtig gemaakt heeft in zijn lijden om hem des te schitterender kroon voor te behouden in den hemel.

Vaarwel liefste moeder, heb dank voor uw teedere zorgen. Ik was uw laatste troost op aarde, maar thans van in den Hemel, te zamen met vader, broers en zusters waak ik over u, en smeed God dat Hij u trooste en sterke in deze laatste beproeving, dat Hij u weldra bij ons brenge in den Hemel en u verleene de martelaarskroon van het heilige lijdende moederschap.

Zoet Hart van Jezus maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.