

† ZALIGE GEDACHTENIS †
van Mijnheer

THEOPHIEL VAN WAMBEKE

weduwnaar van Mevrouw

Victoria DE PESSEMIER

Lid van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius, en van den Bond van het H. Hart.

Geboren te Elst, den 5 Maart 1860 en overleden te Michelbeke den 15 October 1933 Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

De duurzame overledene muntte uit door een onwankelbaar geloof door een diep en ongeveinsde godsvrucht. Hij was rechtschapen en veelgeregeld van zeden, een voorbeeldige christen, stipt in het kwijten zijner plichten. Van zijne jeugd af was hij bezielt met den geest van werkzaamheid en zijn beste krachten offerde hij op voor het welzijn van zijn huisgezin.

Droeve dagen en lange bange nachten heeft hij doorstaan maar met kristene gelatenheid ontving hij de H. H. Sacramenten die voor een christen het onderpand zijn der zalige eeuwigheid. Kalm en zacht gaf hij het leven terug aan zijn Schepper die het hem schonk.

Ohoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft en hoe kostbaar is de dood der rechtveerdige in de oogen van God.
H. Aug.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, ik had gehoopt nog eenige tijd met u te kunnen verblijven. De Goddelijke Voorzienigheid heeft er anders over beschikt onderwerpen wij ons aan die heilige schikkingen Blijft steeds getrouw aan God en leeft zooals zij zoudt willen sterven. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus ik betrouw op u 300 d. afl.

Zoet hart van Maria wees mijn heil 300 d. afl

Druk. O. Schautteet-De Keyser & Zonen, Zottegem