

JEZUS, MARIA, JOZEF.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Cyriel VAN WIJMEERSCH

Koster te Michelbeke.

Lid van den Bond van het H. Hart, van de Xaverianen en van den Zoeten Naam Jezus.

Geboren te Schellebelle, den 21 December 1866 en godvruchtig overleden in O. L. Vrouw Kliniek te Mylbeek (Aalst) den 12 Maart 1941.

Versterkt door de Genademiddelen O.M. de H. Kerk.



De duurzame overledene was een voorbeeld van godvreezend, diep christelijk leven; een man die zijn leven had gewijd aan den eeredienst van God, er zijn vreugde en troost in vond, en zijn dagelikschen plicht vervulde met nauwgezette stiptheid.

In al zijn levenswegen liet hij zich leiden door het aanmoedigend woord van den Zaligmaker: « Die Mij belijden voor de menschen, die zal ik belijden voor mijn hemelschen Vader. » (Matth. 10 32). Van daar zijn diepen eerbied en rechtzinnige liefde voor Gods Kerk en voor Gods dienaars.

Groot was de dankbare waardeering van al de eerwaarde Heeren Pastoors en Geestelijken, om den stichtenden ijver, die hem bezielde in zijn liturgische taak.

Van allen die hem kenden was hij geacht en bemind en niemand sprak eenig kwaad over hem; omdat zijn handel en wandel loffelijk en zijn wegen vreedzaam waren. Zijn aandenken blijft in zegening. Eccl. Welaan dan getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde des Heeren. (Matth. 25 23)

Vaartwel mijne duurzame Nichten en Familie, die ik allen zoo beminde; heb dank voor uwe genegenheid, tot wederziens in den Hemel, bewaart mijne gedachtenis in uw hart en bidt voor mij.

(woorden v.d. overledene.)

Zoet Hert van Jesus, wees mijn liefde. 300 d.afl.

---

Druk. Maurice De Rouck — Destelbergen