

Waakt en bidt, want gij weet niet welke uur  
de Heer zal komen. Matth.



## Bid voor de ziel

van

# Aloysius Vandenbrande

geboren te Maeter den 21 Juni 1874,  
en godvruchtig overleden te Ronsse den  
27 Maart 1906.



Heden is de mensch, morgen verschijnt hij niet meer. — Hoe wijs is hij, die het uur zijns doods voor oogen heeft, en gedurig zich bereidt voor dit ontzaglijk oogenblik. — De dood, het groot geheim des doods, leert ons kennen wat wij in deze wereld zijn. — De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven is maar een droom, alles is ijdel in ons, tenzij hetgeen strekt tot den dienst van God en tot de Zaligmaking van onze ziel; aan het graf schudt de christen de ketenen der aardsche ellenden af; in den dood wordt hij herboren tot de onsterfelijkheid.

Lieve Moeder, beminde Broeder en Zusters en gij allen die mij bemind hebt, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus bermhertigheid. 100 d. afl.

Zoete herten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. 300 d. afl.

R.

I.

P.

---

Druk. Goebeert, Spilgrem, Ronsse.