

De aarde is een ballingschap, het leven een voorbijgang, de hemel ons vaderland. H. Augustinus.



BID VOOR DE ZIEL

van

Joseph VANDEN BOSSCHE

geboren te Gent den 2 Januari 1890,
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Michelbeke
den 23 Februari 1922.

Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten
Hij was lid van 't aartsgenootschap der Xaverianen en
der vereeniging van den wekelijkschen kruisweg.

Eere en glorie aan hen die, bereid zijn hun bloed te vergieten, streden voor het land hunner vaders, voor de verdediging hunner heiligdommen. De schoonheid van hun offer overtreft alle offers, en het nageslacht zal hunnen moed zegenen. Machab

Zooals Christus lijden moest en aldus ingaan tot zijn glorie, zoo was ik met Christus op het kruis gehecht en zal nu met Christus ingaan in de heerlijkheid.

Van jongs af beminde hij den arbeid. God heeft een grooten loon voorbeschikt aan den mensch die wijselijk arbeidzaam is. H. Ambrosius.

Schenk nu, o Barmhartige Jezus, aan uwen trouwen dienaar den loon der gelukzaligen en vergeef hem wat hij tegen U misdeed.

Mijne duurzame pleegouders en familie gij waart mijne vreugde en mijne kroon.

Mijne kwijnende ziekte deed u lijden omdat gij onmachtig waart mij te helpen. Ik dank U voor uwe liefderijke zorgen de goede God zal u zegenen. Mocht ik altijd leven in uwen geest in uw hart, maar vooral in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 dagen aflaat.

Hij ruste in vrede Amen.

Druk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.