



Wij bewaren een dankbare herinnering aan

Pater Albert VAN DEN DAELE

*priester van de Sociëteit van Jezus
professor emeritus van de Universitaire
Faculteiten Sint-Ignatius*

geboren te Baaigem op 9 januari 1904
en in de Heer ontslapen te Gent
op 27 februari 1978

†

Een mens die rijk betaald is om zijn diepe overtuigingen in daden om te zetten, bewaart gemakkelijk het geheim van zijn zieleleven. Zo'n man was pater Van den Daele. Zonder schromen zouden we deze weinige trekken van zijn geestelijk beeld niet geven tot aandenken, was het niet dat hij dit zelf gedaan heeft bij zijn 50-jarig kloosterjubileum.

Zijn toegewijde moeder droeg op hem haar onverstoortbaar vertrouwen over in de goddelijke Voorzienigheid. Goede en kwade dagen heeft hij zijn levenlang aanvaard in «de vaste wetenschap dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben». (Rom. 8,28).

Met de parabel van de talenten heeft de Heer hem jong aangesproken. Hij heeft haar voor zijn rekening genomen in een apostolisch kloosterleven, biddend met St. Ignatius : «Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en heel mijn wil, al wat ik heb en bezit. Gij hebt het me gegeven; U, Heer geef ik het terug. Alles is van U; beschik er geheel over volgens uw wil. Geef mij uw liefde en genade, dat is me genoeg».

Wardje Poppe legde in zijn ziel het zaad van een eucharistisch offerleven. Het was tot volle wasdom gekomen bij zijn priesterwijding. Van dan af was de diepste verblijding van iedere dag het voltrekken van Jezus' Eucharistie : «Doet dit tot een gedachtenis aan mij». (Lc 22,19).