

Jezus, Maria, Jozef!



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Jozef VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Michelbeke, den 15 April 1874, en aldaar
overleden den 14 Juni 1940.

Versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.

O geheim der dood! hoe leert gij ons dat alles op
aarde vergankelijk is en dat het tijdelijk geluk verdwijnt
als men denkt ervan te genieten; maar hoe leert gij ons
ook ten hemel opblikken.

De goedhartigheid van den duurbaren overledene,
zijne gediensdigheid voor den evenmensch, zijn eenvoud
en zijne werkzaamheid deden hem vele vrienden tellen.

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhar-
tigheid verwerven.

Beminde bloedverwanten, ik verlaat deze aarde vol
ellende voor een beter rijk van vrede en vreugde.
Moeten wij nu tijdelijk scheiden, wij zullen later weer
vereenigd zijn. Ik blijf u bij O. L. Heer dankbaar ge-
denken voor uw aegenigheid en goede zorgen. Vergeet gij
mij ook niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.
7 j. en 7 q afl.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Uitg. Wed. Van Der Bracht, Michelbeke.