



Hij is gestorven in alles op God betrouwende.
(Mach.)

†

ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

JÉROME VAN DEN NOORTGATE

zoon van wijlen

Achiel en Philomena Schoon

geboren te Hundelgem den 5 Augustus 1907 en
overleden te Gentbrugge den 18 Februari 1930,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was een jongeling met een goede inborst en
van jongs af tot net goed genegen. (Sap.)

Mijn leven is afgesneden als een weversdraad,
die pas begonnen is. Gij, o Heer hebt mijne ziel
uit de wereld gevoerd opdat zij niet ten verderve
zou gaan. (Isa)

Wij zijn reizigers op deze wereld, onze dagen
vlieden voorbij als een schaduw, hier is geen vast
verblijf. (Pax)

Beminde moeder, broeders, zuster en schoon-
zuster ik sterf; ik ga mijn teergeliefden vader
vervoegen, die ook te vroeg is heengegaan; vaart-
wel! Ook gij, lieve bloedverwanten en vrienden,
vaartwel; mijne liefde voor U allen sterft niet, ik
zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde
altijd bemind heb, daar zullen wij elkander weder-
zien om niet meer gescheiden te worden.

(H. J. Berckmans)

Barmhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige
rust. 7 j. en 7 quad afl.)

R. I. P.

Utg. Georges De Geyter, koster, Munckzwalm