

Kostbaar in de oogen van God is de dood der rechtvaardigen. Ps. 115.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

CLOTILDE VAN DER BRACHT

echtgenoot van

Mijnheer August MORRE

geboren te Michelbeke, den 15 Juni 1879, en er godvruchtig overleden den 10 Mei 1940,
versterkt door de H.H Sacramenten der stervenden.

Zij was een vrome christene, vol zachtmoedige toewijding voor haren echtgenoot en hare kinderen. God schonk haar de gerustheid van 't gemoed, den vrede en de vriendschap met haren evenmensch. Ze vreesde niet voor den dood omdat haar leven zonder vlek was.

Gelukkig zij die beproeving lijdten, want zij zullen de kroon van het eeuwige leven ontvangen. H. Jac.

Beveel dan, O Heer, dat de Engelen hare ziel opnemen en dragen naar het hemelsch vaderland, opdat zij die in U geloofd en gehoopt heeft, daar de eeuwige vreugde moge genieten. (Mis voor overl)

Bemide Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, dankbaar bewaar ik de herinnering van uw teedere genegenheid. Ik bid voor u allen en verwacht u in den hemel. Blijft mij ook indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d afl.)

R. I. P.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy, tel 15