



De loopbaan van den mensch, zijn geluk en zijn ongeluk, dat alles is onzeker— zijne dood alleen staat vast. H. Aug.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Gustaaf Van Der Braecht**

echtgenoot van Mevrouw

**Irma De Mulder,**

geboren te S<sup>te</sup> Maria-Hoorebeke, den 6 April 1875 en overleden te Cruyshautem, den 28 Februari 1929, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig zij die sterven in den Heer, want zij verlaten de ellende en het lijden dezer wereld om het eeuwig leven te genieten.

Is het droef te scheiden van magen en vrienden, van alles wat wij hier beminnen, het kristen geloof troost ons toch met de hoop op de zalige eeuwigheid.

Vaarwel, beminde echtgenoot, troost u en help mij door uwe gebeden — mijn lief kind, ik vertrouw u toe aan den Vader der weezen, den almachtigen God die zorg draagt over zijne minste schepselen. Schenk Hem uwe liefde, heb betrouwen in zijne voorzienigheid.

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!*  
7 jaren en 7 quadr. aëraat.

R.

I.

P

Fot. Dhaenens.— Drukk. Walters, Cruyshautem.