

Jezus, Maria, Jozef.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Marie-Hortense Van Der Haeghen**

weduwe van

**Mijnheer Joseph-Ghislenus De Koker**

geboren te Michelbeke, den 19 April 1870 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 14 April 1941,  
versterkt door de H.H. Sacramenten derstervenden.

~~~~~  
Zij was een vrome, christelijke vrouw, een trouwe echtgenootte en een bezorgde moeder. Haar leven stond in dienst van God en van haar huisgezin. Zij vond hare vreugde in het kwijten van hare plichten.

Met christelijke gelatenheid droeg zij de kwellingen des levens en den last der ziekte, indachtig hoe dat zij die met Christus lijdten, ook met Christus zullen verheerlijkt worden.

Lieve kinderen, de troost van mijnen ouden dag, hoe heeft uw liefdevolle verpleging in mijne ziekte mij duizendvoud vergolden wat ik voor u deed. Vergeet nooit uwe moeder. Beminde broeders, hebt dank voor uw broederlijke liefde. Blijft allen voor mij bidden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
7 j. en 7 quad. afl.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.

---

Uita. Wed. Van Der Bracht, Michelbeke