

Geloofd zij Jesus-Christus, AMEN.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

ALBERTINE VAN DER LINDEN

Echtgenootte van Mijnheer

RICHARD VAN HESSCHE

Lid van den 3^{en} Regel,
Lid van 't genootschap van den Zoeten Naam en den
Vereenigden Kruisweg;
van de voortplanting des Geloofs en de Heilige Kindsheid

Geboren te Michelbeke
Den 8 Februari 1842, *ez godvruchtig overleden*
Den 25 Mei 1912.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.



Van hare kindsheid af opgevoed in de vrees des Heeren, heeft zij al de dagen van haar leven in de wegen zijner geboden gewandeld. Tob. 2 Ps. 18.

Zij was eene echte goede vrouw vol van geloof, weenende over de bedrukten en medelijdend met den arme. Job. XXX.

Het hart van haren echtgenoot had zijn betrouwen op haar gesteld. Prov. XXX.

Duurbare echtgenoot, ik verlaat u, ik verlaat deze aarde waar ik veel geleden heb; vergeet mij niet in uwe gebeden. Vaartwel met allen wie ik lief had op aarde.

O, genadige Heer Jesus, geef aan uwe dienares Albertine de eeuwige rust.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorllor.