

Julia, kind lief, roosje pas ontloken en reeds verwelkt, hoe spoedig hebt gij ons verlaten, gij, ons aller hoop, vreugde en troost.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Juffer

JULIA VAN DER LINDEN

dochter van

JAN-BAPTIST & COLETA VANDERSCHUEREN

geborente Michelbeke, den 11 Augusti 1904
en aldaar godvruchtig en gelaten in den Heer
ontslapen, den 9 April 1923
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Congregatie
van O. L. Vrouw in de Kloosterschool te Héverlé.

Hard is de slag die ons treft, groot het verlies dat wij ondergaan. Na zooveel opofferingen, willen wij nog dit laatste er aan toevoegen en met den heiligen man Job zeggen: « De Heer had ze ons gegeven, de Heer heeft ze ons ontnomen dat zijn Heilige Naam zij gezegend.

Maria is ons leven in dit ballingsoord, zij wordt onze zoetheid in de ure des doods, door het ons kalm en gelukkig te maken. H. Alph. de Lig.

Liefste Ouders, Broeders, Zusters Bloedverwanten en vrienden, heb dank om al wat gij voor mij gedaan hebt, gij bijzonderlijk lieve Moeder en gij mijne lieve zusters Emma en Hélène, duizendmaal dank om uw teederste en liefdevolle zorgen, God alleen kan u vergelden wat gij voor mij deedt.

Groot is uw aller smart, groot uwe droefheid, maar troost u, staakt uwe tranen, weent niet zooals zij die geen troost meer hebben, eens toch en ook wel spoedig zien wij elkander allen terug, om voor immer samen bij God, ons aller verlangen, het eeuwig alleluia te zingen - Denkt aan mij in uwe dagelijkse gebeden.

Bidden wij de akten van Geloof, Hoop en Liefde voor onze dierbare overledene (7 jaar en 7 quadr. afl.) God hebbe hare reine blanke ziel.

R. I. P.

Druk. De Keyser en Schautteet Soltegem