

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 quadr. afl.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ROBERT-ARTHUR-JOZEF VAN DER STICHELEN

zoon van

Theofiel en van Zoë TAILDEMAN

geboren te Michelbeke,
den 5 Maart 1923 en aldaar godvruchtig overleden,
den 20 Juli 1942,
versterkt door de HH. Sacramenten.

LID VAN DEN BOND VAN HET H. HART

Geen menschenroest kan helpen, daar waar God alleen onze trooster wil zijn. Zwaar zijn soms de beproevingen die Hij ons verzendt en ondoorgrondelijk zijne raadsbesluiten; maar dit weten wij zeker door ons H. geloof dat God onze Vader is en door zijne H. Voorzienigheid wel en wee in 's menschen leven weeft om ons nader bij Hem en dichter bij ons eeuwig geluk te brengen.

Buigen wij dan, diep getroffen, maar met christelijke gelatenheid het hoofd en zeggen wij doorheen onze tranen: «God gaf, God nam: zijn heilige Wil geschiede».

Dierbare Ouders, Broeder en Familie, groot is uwe droefheid, Nog in den bloei mijner jaren, vol iever en levenslust, wenschte ik nog lang en blijgemoed voor u te werken, maar ik werd door de droeve omstandigheden van den oorlog aan het ouderlijke huis ontrukkt en keerde, helaas, geknakt terug. Een ongeneesbare kwaal sleepte mij ten grave. 't Is God die mij roept naar het hemelsch Vaderland, waar noch druk noch wee, maar eeuwige vreugde heerscht. Door u heb ik geleerd te betrouwen op God en te hopen op het eeuwig leven: daar zien wij elkander weer. Ik dank u om al het goede dat gij mij gedaan hebt: uw grootste geluk was het welzijn van uw kind! Troost u, want dat geluk bezit ik nu voor altijd bij God en geen gevaar of kwaad zal het mij in eeuwigheid kunnen ontnemen. Ik verwacht U allen... Tot wederziens en bidt voor mij.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. 7 j. en 7 q.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel