

Ze sterven geen onvoorzene dood degenen die het  
gedacht van de dood altijd voor oogen hebben H. Ans.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**ALBERT VAN DER SYPT**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIE-SIDONIE LAPAGE**

Geboren te Strijpen, den 29 Augustus 1868 en godvruchtig  
overleden te Roorebeke den 14 Augustus 1938

Voorziet van al de rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie der H. Barbara.



Groot zullen bij den Heer de verdiensten  
zijn van hen die de opvoeding hunner kinde-  
ren hebben verzorgd. H. Hier.

Deze groote arbeid is de zachte troost die  
men in het graf meeneemt; van hem zal een-  
ieder getuigen dat hij een onberispelijke echt-  
genoot, een goede en zorgvuldige vader maar  
vooral 'n echte kristen is geweest en dat hij aan  
zijn kinderen degelijke beginselen en stichtende  
voorbeelden tot erfenis achterlaat.

De rechtvaardige sterft gerust en zijn dood  
is slechts een overgang tot een beter leven.

Duurbare Echtgenooten en Kinderen, mijn  
afsterven valt u pijnlijk maar vertroost u in het  
groot geluk dat ik geniet; hierboven vereenigt  
ons eens een geluk zonder einde wanneer een  
zalige dood ons kristen leven sluit. Bidt veel  
voor mij; ik ook zal u niet vergeten.

Bid de Vier akten voor de overledene 7 j. 7. a. afl.

Robert Roelandt, Koster St. Goriks-Oudenhove