



Ter zaliger Gedachtenis

van Mijnheer

LEON VINCART

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE BOSCHMANS

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



Ter zaliger Gedachtenis
van Mijnheer

LEON VINCART

geboren te Michelbeke, den
25 Januari 1890 en godvruchtig overleden
te IDIOFA, (Kasaï Congo) den 26 November 1920.
Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden



Zooals eene roos op wier bladeren nog de
morgendauw schittert, en lachend in de schoone
natuur blik, zoo ook was LEON aan den morgen
tes levens. Zijn heldenmoed in het verdedigen en
in 't vrijmaken van 't lieve Vaderland, tijdens den
schrikkelijken oorlog, zijn onophoudende ijver
voor de christelijke beschaving in het verre Congo-
land, maakten hem groot in de acnting der men-
schen. Doch, helaas! die frissche schoone bloem
wordt op 't onverwachts van den stengel gerukt!
God heeft het zoo gewild, dat zijn aanbïdelyken
naam geschiede.

Van mijn kindsbeen af, o Maria, heb ik mij aan
U toegewijd; Gij zijt de have tot dewelke ik mijn
toevlucht nam. H. Eph.

Wijne lieve Kinderkens, bij mijn afsterven, beveel
ik U aan den Goeden God, Vader der weezen.
Hebt steeds betrouwen in Hem.

Dierbare Echtgenoot, Broeder en Zuster, hart-
verscneurend is voor U geweest die droeve tijding
mijner dood. Wij waren immers elkander zoo
genegen. In naam onzer innige liefdebetrekkingen
laat mij toe U te vragen mijne ziel indachtig te zijn
in uwe godvruchtige gebeden, en uwe Zorgen
onophoudelijk te besteden voor de twee lieve
engelkens welke ik U in den naam des Heeren
gerust toevertrouw.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde. 300 d.a.
Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. a.)

R. I. P.

Nederbr. We O. Van Nieuwenhove & H. Baguet