



Heer geef zijn ziel de eeuwige rust !



BID VOOR DE ZIEL VAN
M I J N H E E R

ERNEST VERBANCK

echtgenoot van mevrouw

Marie Romanie Schoon.

geboren te Dikkelvenne, 10 mei 1877
en in de Heer ontslapen te Velzeke de
5 november 1956.

Wij staan machteloos tegen Gods Wil. Geeft Hij ons vreugde of geeft Hij ons beproëving, Hij is de Heer, Hij is Onze Vader, en wij zijn zijn kinderen. Zijn Vaderlijke Wil weze dus gezegend.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot en een goede vader, die van zijn kinderjaren af Gods geboden naleefde, die zijn huisgezin met wijsheid en voorzichtigheid bestuurde en een leven leidde van onverpoosd werken om de zijnen geluk en welstand te bezorgen.

Dierbare echtgenoot, in liefde en vrede hebben we samen de vreugden en smarten van ons gezinsleven gedragen, we waren zo gelukkig samen. Heb dank voor uw trouwe genegenheid. Nu laat ik U alleen, heb moed, van uit Gods hemel blijft ik naast U.

Mijn lieve kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U voor de grote liefde waarmee gij mij hebt omringd. God zal U lonen voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Vaartwel, tot weerziens bij God. Bidt voor mij.

Zoet hart van Jesus, wees mijn zaligheid.

Uitg. J. Verlinden - Velzeke