

Laat de kleinen tot Mij komen.

†

TOT TROOSTVOL AANDENKEN VAN

MARIETTE YSEBAERT

geliefd dochtertje van

Mr Hercule en Mw Alice De Jonghe

geboren te Nukerke de 16 September 1950,
en er als een engelken ten hemel gevlogen
de 16 Februari 1951.

O engelken, dat weggevlogen,
hebt ons, eilaas, en al bedrogen
dat op uw schoonheid hopen dierf;
in ons verlies hebt gij gewonnen,
maar wie zal ons nu troosten kunnen?
Ons jongste, ons liefste meiske... 't stierf!

Kom gij dan zelf, o hemeldiefken,
kom weer bij ons, o zalig liefken,
en schoon geen mensenoog u ziet,
laat op het kerkhof 't zielloos wezen,
dat gij ontgaan zijt en ontrezén,
en blijf bij ons, in ons verdriet.

G. G.