

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

JOSEPH WILLEMS

Zoon van

Octaaf en Florence OCKERMAN

SOLDAAT BIJ HET 1ste REGIMENT JAGERS-TE VOET.
geboren te Opbrakel, den 21 Juli 1893, en
op 1 eereveld te Boncelles gesneuveld in de eerste
dagen van Augustus 1914.

HIJ WAS LID VAN HET GENOOTSCHAP VAN DEN
H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Zalig zijn zij die vervolging lijden om de rechtvaardigheid want het rijk der Hemelen behoort hun toe. (Math. V. 10.)

Het volmaakste middel, om aan degenen die wij beminnen onze liefde te bewijzen, zegt de Goddelijke Zaligmaker, bestaat in voor hen ons leven te geven.

De Soldaat die sterft om zijne broeders te redden, om's Vaderlands haardsteden en altaren te vrijwaren, oefent op de volmaakste wijze die deugd van liefde uit..... Zijne heldendaden worden van God zelve bekroond..... en zoo krachtig is die liefde in hare volmaaktheid dat zij de zonden van geheel het leven kan vergeven.....dat zij heiligen maakt! (Mr Mercier.)

Bemide Ouders, Broeders, Zusters en Vrienden, zijt fier over uwen Zoon, uwen Broeder, uwen Vriend!..... Bidt alle dagen voor Hem die zijn leven gaf voor zijn Vaderland voor zijnen Koning voor U!..... Bidt voor degenen die met hem gestorven zijn..... Bidt voor degenen die nog strijden..... en hij ook zal voor U, voor zijn Vaderland voor de Zege bidden.

Heilig Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.
(300 dag. afl.)

Heilige Franciscus-Xaverius, bid voor hem.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel. Drukk. Oscar Surdiacourt.