

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Cyriel VAN MAELDERGEM**

Soldaat bij het 2<sup>e</sup> Jagers te voet.

geboren te Opbrakel, den 18 September 1884  
en gestorven voor het Vaderland in 't hospitaal van  
Kales, den 4 December 1918.

Beter is het voor ons te sterven in den krijg dan het leed van ons volk en van ons broeders te verdragen. Daarom, zoo onze tijd gekomen is, laat ons manmoedig sterven voor onze broeders en geen schandevlek werpen op onzen roem. Mach. III. 59.

Hij heeft voor ons allen zijn leven ten beste gegeven, hij stierf om ons te verlossen uit de handen onzer wreede vijanden. Hij heeft gedaan wat God van hem wilde en een heilige en rechtvaardige zaak verdedigd. Zijn leven is dus edel en zijne dood roemrijk.

Uit dankbare liefde zullen wij voor hem bidden opdat de barmhertige God hem de eeuwige kroon der zaligheid verleene.

Dierbare Broeders en Zuster, ik sterf op het oogenblik dat het land in vreugde is om de verlossing van het Vaderland. Zoo vurig verlangde ik tot U terug te keeren om met U die vreugdedagen te beleven: God heeft er anders over beschikt, dat zijn aanbiddelijke wil geschiede. Al wat ik vraag van U's een vurig gebed voor mijne ziel zaligheid, gij allen Bloedverwanten en Vrienden, vergeet mij niets en gedenk dat het een zalige gedachte is voor de overledenen te bidden.

H. Hert van Jezus, bescherm België.

Mijn Jezus barmhertigheid.

(300 d. att.)

(300 d. aft.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.