

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**PAULINA NOTERMAN**

weduwe van Mijnheer

**LEO GYSELINCK**

geboren te Oprakel, den 31 Januari 1869 en  
aldaar godvruchtig overleden den 14 Februari 1926.

*voorzien van de H.H. Sacramenten.*

**Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart, der  
Voortplanting van 't geloof en H Kruisweg.**

De pijnlijkheden van eene langdurige ziekte heeft  
zij met verdueligheid verdregen, daar zij wist dat  
indien wij met Christus lijden, wij ons met Hem  
eens zullen verblijden. Mach. II.

Zij was eene goede moeder die bezorgd was met  
het welzijn harer kinderen.

Zij was onderworpen aan den wil des Heeren en  
was tevreden om te leven of te sterven.

Gelukkig die het woord Gods aanhooren en er hun  
leven naar schikken. Luc. XI. 28.

In al uwe werken wees uwe uitersten indachtig  
en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen.

Eccl. VI. 40.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, onthoudt de  
lessen die ik u gegeven heb; dat God u zegene en  
u geluk make. Daarom vertrouwt op Hem, onder-  
houdt zijne geboden en bemint elkander. Dank voor  
uwe goede zorgen. Bidt veel voor mij.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.