

De gezondheid is maar een ijdel woord; het leven
als een droom... deze alleen is wijs die wel leeft om
wel te sterven!

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Gustave Noterman

echtgenoot van Mevrouw

FLORENCE WILLEKENS

*geboren te Geeraardsbergen, den 2 Februari
1872 en aldaar overleden den 12 September,
1918, voorzien van de H. Sakramenten.*

Vele ellendige dagen en nachten heb
ik geteld, eene onverbiddelijke ziekte
heeft mijn lichaam doorkerfd; maar
Gij Heer, kastijdt dien Gij bemint... en
ik dank U, o Heer, voor de gelegenheid
mij zoowel tot den dood voor te berei-
den. Job. VII.

Hij was zacht en goed van harte,
rechtzinnig en gelijkmoedig van karak-
ter en behaagde aan God en aan de
mensen.

Heer, Gij hadt hem ons gegeven tot
ons geluk en steun. Gij eischt hem zoo
vroegtijdig weder; wij geven hem U
terug zonder morren, maar het hart
overstelpst van droefheid.

Reminde Echtgenooten en Kinderen,
hebt dank voor al uwe liefde en zorgen,
weest gelukkig met elkander; luistert
naar uwe moeder en gedenkt uwen
vader in uwe gebeden.

De vier akten voor den overledenen. (7 f. en 7 g.)

druk. Hoeboke, Gaffelstraat, 45.