

„Heer, laat deze kelk aan mij voorbijgaan; doch niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!“

**Bid voor † de ziel**  
van Mijnheer

**REMI MINCKE**

echtgenoot van Mevrouw

**AMANDINE GYSELINCK**

geboren te Oubraker den 18 September 1879  
en er godvruchtig overleden den 13 April 1943.  
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden  
Hij was een trouw lid van den H. Hart-bond en van  
St. Franciscus-Xaverius Genootschap.

De duurzame overledene was een brave man, een voorbeeldige en goede vader, vroom en godvruchtig, steeds trouw op post voor de maandelijksche H. Communie, wijs en voorzichtig in zijn omgang, vol ijver en toewijding voor 't welzijn van zijn huisgezin.

Aangetast door een smartelijke kwaal, ging hij vol hoop genezing zoeken. Hij was er immers nog zoo noodig en zoo veel werd door de zijnen nog van hem verwacht. Helaas! menschelijke hulp en alle goede zorgen waren te vergeefs. Onmeedoogend werd hij van de zijnen weggenomen.

Nu zal de Heer hem, in genade ontvangen en hem spreedig nu beloonen in den Hemel voor alles wat hij hier op aarde zoo trouw en standvastig heeft vervuld.

Duurbare echtgenote, geliefde kinderen, al te vroeg moeten wij van elkander scheiden en zoozeer had gij nog op mijn hulp en steun betrouwd. Doch troost U en stelt al uw vertrouwen op den goeden God. Hij verlaat nooit degenen die Hem trouw dienen. Blijft elkander helpen en beminnen en gedenkt mijne ziel nog dikwils in uwe vurige gebeden. Oock Gij, mijne bloedverwanten, familie, kennissen en vrienden, bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Nederbrakel Druk. Wwe O Surdiacourt

