

Geloofd zij Jezus Kristus !



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

SIDONIE FORT

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

LEOPOLD CAROBEL

*geboren te Zegelsem, den 19ⁿ Januari 1874
en godvruchtig overleden
te Oprakel, den 28ⁿ Januari 1945
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.*

« Heer, uw geloovigen wordt het leven niet ontnomen, maar slechts veranderd: terwijl het huis der aardsche ballingschap in pijn valt, wordt er een eeuwige woning in den hemel bereid. »

Zij was steeds een brave vrouw, vol geloof, eenvoudig en godvruchtig, minzaam en goed voor de menschen. Vlijtig en werkzaam in haar huisgezin.

Sedert lang leed zij aan een droeve en ongeneesbare kwaal. Tevergeefs ging zij elders hulp en verlichting zoeken. Dag na dag verminderden hare krachten. Kalm en gelaten heeft zij zich dan op sterven voorbereid en zacht en stil haar ziel aan God teruggeschonken. Voorzeker heeft de Heer haar in genade ontvangen en zal Hij haar het eeuwige loon der uitverkorenen schenken.

Vaarwel duurzame Echtgenoot en geliefde Kinderen en Kleinkinderen; vaarwel mijn geliefde Zoon, sedert vijf lange jaren in het verre buitenland. Zoo dikwijls en zoo vurig heb ik getracht naar het geluk U hier nog eenmaal weer te zien. Helaas, het mocht niet zijn. De Heer zegene en bescherme U en allen die me duurzaam zijn. Eenmaal zien wij elkander in den Hemel weder. Blijft mij elken dag in uw gebeden gedenken en ook gij, duurzame familieleden, kennissen en geburen, bidt voor mij.

C. Decubber-Baudisco, Oprakel.