

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

ELISA DANTON

geboren te Oprekel, den 6 Oktober 1870
en er schielijk overleden den 24 Oktober 1933.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van 't H. Hart en
van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

Deze plotselinge dood doet ons allen wêrom nadenken over de onzekerheid onzer levensdagen. Vol hoop beginnen wij den dag, en vóór het avond is luidt de doods-klok over ons en meldt einde en verre dat wij voor Gods rechterstoel verschenen zijn om rekenschap te geven over onzen levensloop.

Gelukkig en voorzichtig daarom is de mensch die tracht te zijn gedurende zijn leven zooals hij begeert gevonden te worden van God in het uur zijner dood.

De duurzame overledene wist dat hij was aangetast door een ongeneesbare kwaal die hem plotseling uit het leven zou wegrukken. Met volle onderwerping en vurig geloof aanvaardde hij de smarten die de Heer hem aldus overzond. Hij behield den vrede in het lijden en de verduldigheid in zijn beproeving. Zijn leven richtte hij zoo in dat de Heer hem steeds wakend vond, zoodat hij niets moest vreezen wanneer hij ónverwacht den wekroep des Heeren hoorde.

Vaartwel duurzame echtgenoot en lieve kinderen; ik moet u verlaten op het oogenblik dat ik voor u nog zou willen leven. Nochtans Gods heilige wil geschiede. Troost u, eens zien wij elkander weder om nooit meer te scheiden. Intusschen hebt elkander lief en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Gelocf, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.