

† BID VOOR DE ZIEL VAN †  
**Eerwaarde Zuster MARTINA**

in de wereld CLARA DE BOLLE

geboren te Ninove

de 16 Juni 1907

In 't klooster getreden der Zusters

van de H. Franciscus van Assisië

te Opbrakel

de 19 Maart 1929

Gekleed

de 21 Sept. 1929

Geprofest

de 24 Sept. 1930

Godvruchtig overleden te Opbrakel

de 10 Juni 1954

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Onze goede Zuster Martina is naar de Hemel heen-gevaaren... zolang reeds en zo vurig verlangde ze ernaar..

Na een leven van offer en lijden heeft de Goede God deze schone ziel tot Zich geroepen. Treuren we niet omdat ze ons ontncmen werd, maar danken we de Gever van alle goed omdat we haar bezitten mochten.

Als kloosterlinge was de dierbare overledene een stil voorbeeld van diepe godsvrucht, van stiptheid, en van opoffering. Zij begreep dat in 't liefdevol volbrengen van 't kleinste, de grootste Godsliefde gelegen is.

Als onderwijzeres gaf ze zich aan de kleintjes, volledig en onbaatzuchtig, om in die zieltjes het goede zaad néér te leggen. Ze was onderwijzeres, maar méér dan dat: ze gaf hen haar bezorgdheid, haar toewijding en... haar levenskracht. Zelfs op haar ziekbed bleven haar gedachten bij haar kinderen; ze vroeg naar hen, en haar verlangen bleef: terug bij hen te zijn... doch de Heer vond haar rijp voor de Hemel. Tijdens haar langdurige ziekte was Zuster Martina een voorbeeld voor allen die haar naderden: stil met liefdevolle onderwerping droeg zij haar lijden, — zonder ooit de minste klacht, — ja, zelfs met een zachte glimlach, aanvaarde ze alles uit Gods vaderlijke hand, tot zegening van haar dierbare Congregatie en tot heil van de zielen.

“Er moet toch zoveel uitgeboet worden, zoveel wordt er gezondigd... Deze woorden, tijdens haar ziekte door haar gesproken, laten iets vermoeden van haar innerlijke rijkdom en offergeest.

Beminde Oversten en Medezusters, mijn oprechte dank om al het goede dat mij door U mecht geworden; om de zorgen en toewijding bij mijn pijnlijke ziekte.

Dierbare Familieleden, Gij weet hoe diep ik U allen in mijn hart droeg; heb dank om uw tedere genegenheid. In de Hemel blijf ik voor U bidden. Wees mij indachtig in uw gebeden.