

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mijnheer

**Petrus-Edmondus VAN DAMME**

weduwnaar van

**Mevrouw Maria Goedvriendt,**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria Goedvriendt,**

geboren te S<sup>te</sup> Maria-Lierde, den 19 November 1872  
en overleden te Appelterre, den 11 October 1931.  
Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De Heer heeft mij uit de ellenden van dit leven  
getrokken ; mij ontrukkt aan de banden van een  
lijdend lichaam.

Weest mijn lot indachtig ; welhaast zal het hier  
ook met U gedaan zijn ; ziet maar eens hoe uwe  
zaken staan ; heden is de mensch, en morgen is hij  
verdwenen.

Zalig zijn zij die zóó leven op aarde, gelijk zij  
willen bevonden worden in het uur hunner dood.

God beminnen en zijne geboden onderhouden,  
is voor den mensch de eenige oorsprong van het  
waar geluk.

Mijne beminde Echtgenoot, Bloedverwanten en  
Vrienden, vaartwel en bidt voor mij.

**GEBED :**

O God, wiens goedheid oneindig is, gelief de  
eeuwige rust te verleenen aan Uwen dienaar  
PETRUS, dien Gij door Uw dierbaar bloed verlost  
hebt. Amen.

R. I. P.



ZALIG AANDENKEN  
van Mijnheer

**Petrus-Edmondus VAN DAMME**

weduwnaar van

**Mevrouw Maria Goedvriendt,**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria Goedvriendt,**