

Zalig zijn zij die in de Heer sterven.



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

Mijnheer Jan-Victor VAN DAMME

geboren te Maria-Lierde, de 19 September 1875,
godvruchtig overleden te Sint-Gillis-Brussel,
de 18 April 1948, gesterkt door de troostmiddelen onzer
Moeder de Heilige Kerk.

De zachtheid van zijne inborst, verwierf hem de
vriendschap van God en van de mensen.

Voor uwe gelovigen, o Heer, wordt het leven ver-
wisseld, niet weggenomen; nadat het huis van dit
aards verblijf is ontbonden wordt in de hemel een
eeuwige woonplaats verkregen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie, gaarne
had ik nog enige jaren bij u willen leven; maar God
roept mij naar zijn schone hemel: daar wacht ik op
u, tot we eens voor altijd zullen verenigd zijn. Troost
u dus, en tot weerziens!

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.

Begraaf. J. Tielemans, Sint-Gillis. - Tel. 37.05.64