

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Nathalie Van de Walle

weduwe van Mijnheer

Theofiel Troncquo

geboren te Oprakel, de 6 Januari 1873 en godvruchtig overleden te Zegelsem, de 31 Augustus 1953, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de 3 Pauselijke Missiewerken.

Van de duurzame overledene mag terecht worden gezegd dat zij de achting en de genegenheid genoot van gans haar omgeving en van allen die haar kenden.

Van af haar jeugd immers heeft zij de weg van de deugd bewandeld, en ware deugdzaamheid maakt de mens aangenaam aan God en aan de mensen.

Het is geruststellend en zoet zelfs, te sterven als men goed geleefd heeft. De dood der rechtvaardigen is het einde van hun ellende, en de ingang tot de eeuwige vreugde.

Zij had een levendig geloof dat gans haar leven bezielde. Met een uitdrukking van vrede en vreugde op haar ge-laat volbracht zij al haar plichten tegenover God en tegenover de mensen. In vreugde en in leed, in voorspoed en tegenspoed was zij een vrouw van gebed. Haar geloof en haar gebed gaven haar de kracht om steeds blijmoedig alle lasten en lijden te dragen tot op de laatste dag.

Eerwaarde Zusters, ik dank U om de goede zorgen waarmede Gij mij hebt omringd. Moge de Heer U honderd-voudig vergelden wat gij met zoveel liefde en toewijding voor de oude mensen doet.

Duurbare kinderen, gij hebt mijn genegenheid voor U gekend, die genegenheid sterft niet met het lichaam, doch zij gaat mede naar de hemel, bij God, vanwaar ik U nog beter zal helpen en beminnen. Toont gij eveneens uw genegenheid voor mij, door veel voor mij te bidden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Jezus, Maria, Jozef ! (7 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem